

Myckleby kyrka

58.2087, 11.7687

Myckleby kyrka som invigdes den 11 september 1850 av hovpredikant och kontraktsprost N. J. Sjöstedt, byggdes på samma plats som den ursprungliga kyrkan från 1100-talet.

Kyrkan ritades av hovarkitekten och hovintendenten Bror Malmberg, vars mest kända verk annars kanske är Stora Teatern vid Kungssportsavenyn i Göteborg.

Altaruppsatsen som består av tre oljemålningar inringade av vackra träsniderier är från 1653, alltså från tiden innan Bohuslän tillföll Sverige i och med freden Roskilde. Texten på altaret är därför på danska.

Predikstolen från 1642 förvarades i tornet från mitten av 1800-talet och hundra år framöver, till 1951 då den tillsammans med dopfunten från 1700-talet återinsattes i kyrkan.

Det nuvarande innertaket byggdes vid en restaurering på 1950-talet efter förslag av arkitekt Axel Forssén. Även bänkarna fick då sin nuvarande utformning.

Kyrkans första orgel har genom åren genomgått reoveringar och ombyggnader. 1927 ersatte man delar av orgeln och gjorde den större. Den senaste reoveringen skedde 1990 då orgelverket byggdes om av Nils Hammarberg, och man kunde återanvända större delen av 1927 års orgelverk.

I vapenhuset finns ett epitafium över kyrkoherden Pehr Sahlgren som 1714. Där förvaras också tre rikt skulpterade gravstenar från 1700-talet.

Det hänger två klockor i tornet. Den första klockan är från 1748, och hörde tidigare till den gamla kyrkan. Den andra klockan är från år 1900.

På kyrkogården finns bland annat en minnessten över Karl Johansson, som var 3:e klass passagerare på Titanic när fartyget kolliderade med ett isberg och sjönk i Nordatlanten den 14 april 1912. Hans kropp återfanns aldrig.

Källor:

Webb: Orust pastorat.

Webb: Totanicordern.

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Bok: "Våra kyrkor". Klarkullens förlag AB. ISBN 91-971561-0-8